

Een Stiern Strolt en de diestre Nacht

(Ein Stern Strahlt in der Dunklen Nacht)

1. Een Stiern strolt en de diestre Nacht,
Een wundavollet Licht,
Daut schlitt ons een Jeheemnis op,
Woo Gott ons Radunk bringt.

Kua: Aule Welt bringt am de Iea,
De Heilant es nu hia!
Derch Jesus, sienen leewen Sän,
Kjemt Gott ons nu dich bie!

2. Wää daut waut Gott ons haft jesajcht
Ver siene Uagen helt,
Jeft sikj met Freiden opp dän Wajch,
Met Gott sien Licht jefelt.

3. Daut Licht waut deep vom Hoaten kjemt,
Schient uk em Hoat enen,
Daut schient rut en de diestre Welt,
Soo straum, un kloa un rein.

Wieed: Johannes Jourdan, 1990
Musikj: Jester Joseph Hairston, 1957
Melodie: Long Time Ago in Bethlehem
Plautdietsch: Nettie Friesen, 2022